

Bridgens dag.

DBF fostrede for et års tid siden ideen med Bridgens dag.

Varde Bridgeklub vedtog på et bestyrelsesmøde i januar, at vi ville være med.

Vi vedtog samtidig, at vi ville have vore egen dag.

I april fik vi en henvendelse fra JydskeVestkysten om et magasin indlæg om bridge i avisen. Journalisten, der spurgte, var tiltrukket af de mange bridge resultater, der jævnlige tilflød avisen.

Der blev lavet en deal med JydskeVestkysten om, at vi fik omtale i perioden op til Bridgens dag. Således fik vi fra start en god pressekontakt.

Det øvrige forløb blev fastlagt, således:

Open by night i Varde 27. maj - spil i Kræmmergade (vardes gågade)

Den 25. 26. og 27 august spil i Vardes 3 største varehuse, Varde centret (Løvbjerg), Kvickly og Føtex.

den 28. august åbent hus i Bridgehuset på Dalgasvej.

Generelt for de 5 arrangementer var, at potentielle spillere skulle have kortene i hænderne.

Til arrangementet var der hentet roll ups og plakater hos DBF. Desuden havde vores IT mand kreeret en slideshow, der kørte på storskærm. Showet viste både stemningsbilleder fra bridgehuset og orientering om spillet.

Den 27. maj havde vi lånt en tom butik, hvor vi ville spille, men aktiviteten blev hurtigt rykket uden for i det gode vejr. Der var mange mennesker i byen denne aften. Masser af reaktioner og snak med både aktive bridgespillere og andre, der viste interesse for spillet.

Den 25.8 kl. 1530 - 1730 i Vardecentret - en torsdag med 30 graders varme - travle mennesker, der ikke havde meget tid til kortspil. Her må vi evaluere lidt på både tid, og sted og opsætning.

Den 28.8 kl. 1530 - 1730 i Kvickly - selvom vejr og tidspunkt var ens - så var det tydeligvis et andet publikum. Der var stor interesse. Vi fik en fin placering lige i kundestrømmen.

Den 27.8. kl. 1030 - 1230 i Føtex - igen godt vejr. men også her var der stor interesse for spillet. Igen en plads midt i kundestrømmen. Driftslederen satte sig selv ved bordet og fik et par prøvespil. han fortalte senere, at der var meget snak om bridge rundt om i forretningen. Og så sørgede han for, at både vi og Føtex kom facebook.

Generelt blev vi vel modtaget alle tre steder.

I Vardecentret mødte JV op med både journalist og fotograf og det blev til en side i lørdagsavisen.

Nu venter vi spændt på tilmeldingen til undervisning.

Hvad byder så fremtiden.

Ja, der er en fredag med open by night den 30. 9.hvor vi har plads i Sydbank. Der kommer flere lignende muligheder henover året.



